

+

*Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt: "ik ben wat moe"
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.*

(Toon Hermans)



*Herinner mij niet in sombere dagen.
herinner mij in de stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon.*

Met deze dankbare herinnering namen wij
in intieme kring afscheid van
onze pa, p  p  , Peter Strijtem

Roger Asselman

geboren te Liedekerke op 6 oktober 1931 en vredig
overleden in het WZC Onze Lieve Vrouw te Pamel
op 2 maart 2018, gesterkt door de Sacramenten
van de Heilige Kerk.

Het afscheidsmoment in de aula van het rouwcenter Segers,
gevolgd door de asverspreiding op de asverstrooiingsweide
van de begraafplaats te Roosdaal - Lostraat heeft
in intieme familiekring plaatsgevonden
op vrijdag 9 maart 2018.

Rouwen om dit afscheid:

Marc en Rosita Asselman - Immers

Kenny Asselman

Patrick en Lieve Asselman - Van den Brande

Glenn en Sanne Asselman - De Mesmaeker

Luc en Leen Asselman - De Wilde

*Nathalie Asselman en Stijn De Valck en hun zoontje Kobe
Bjorn Asselman*

*Een bijzonder woord van dank aan het verplegend en verzorgend personeel
en de vrijwilligers van WZC Onze Lieve Vrouw te Pamel
alsook warme woorden van dank aan de dokters van de Artsenpraktijk
Borchtlombeek voor de professionele en liefdevolle zorgen
die Roger mocht ontvangen.*

Schriftelijk condoleren:

Familie Roger Asselman p/a rouwcenter Segers
Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal.

Digitaal condoleren via

www.rouwcentersegers.be - rubriek 'condoleren'.