

*Je bent niet meer
daar waar je was,
maar overal waar wij zijn.*



In alle stilte is van ons heengegaan

Paul Barbé

Onderwijzer op rust

echtgenoot van Raymonde Lauwaert

Hij werd geboren te Pamel op 23 september 1930
en is er overleden, omringd door zijn familie,
in het WZC Onze-Lieve-Vrouw
op 3 juni 2017.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Paul
in de Sint-Gaugericuskerk te Pamel - Roosdaal
op **zaterdag 10 juni 2017 om 11.30 uur.**

Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 11 uur.

Aansluitend begeleiden we hem naar zijn laatste rustplaats
op de gemeentelijke begraafplaats te Roosdaal (Lostraat).

Namis in voornoemde kerk op zondag 2 juli om 10.30 uur.

Bloemen noch kransen.

*Wij willen zijn huisdokter Karel De Pever, alsook het personeel
van het WZC Onze-Lieve-Vrouw te Pamel bedanken
voor de liefdevolle verzorging van Paul.*

Dit melden u met diepe droefheid:

Raymonde Lauwaert

zijn echtgenote

Dette en Jan Vanthuyne

An-Sofie en Jan en ♥

Lieselot en Tomas

Isabel en Stef

Benjamin en Margot

Rob en Hilde Maris

Astrid en Imré

Annabel en Huib

Katrien en Blanchard

Vincent

Ingrid en Peter De Somer

Domien en Stephanie

Franciska en Martijn

Johanna en Marijn

Andrea

Marijke en Frank Swartenbroux

Louis

Emma en Kenney

Rein en Toon Van Dijck

Sarah en Hans Walraevens

Kato

Pepijn

Floor

zijn kinderen en kleinkinderen

delen in dit verdriet:

zijn zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten,
de families Barbé - Barbé en Lauwaert - Servranckx.

Schriftelijk condoleren: familie Barbé

p/a rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal.

Digitaal condoleren:

www.rouwcentersegers.be rubriek condoleren.