

*Ik verlaat diegenen die ik liefheb
om terug te gaan
naar hen die ik niet missen kan.*



In liefde en dankbaarheid nemen we afscheid van
mevrouw

Paula Van de Plas

weduwe van
de heer Roger Van Laer († 3 februari 2017)

geboren te Meerbeke op 9 februari 1936 en overleden in
het OLV Ziekenhuis campus Aalst op 19 november 2017,
gesterkt door de Sacramenten van de H. Kerk.

De plechtige uitvaartliturgie zal opgedragen worden
in de Sint-Apolloniakerk, Kapelleweide te Roosdaal-Ledeberg

op **vrijdag 24 november 2017 om 10 uur**,
gevolgd door de teraardebestelling op de
gemeentelijke begraafplaats (Lostraat).

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

*Wie afscheid wil nemen van Paula is welkom in
rouwcenter Segers, Kwinkeler 115 te Roosdaal-Pamel
op woensdag 22 november van 18 tot 19 uur.*

*Namis in voornoemde kerk
op zondag 10 december 2017 om 9 uur.*

Rouwen om dit afscheid:

Jan en Betty De Wolf - Van Laer,

Dorien De Wolf en Jens Bernau,

Lore De Wolf,

Geert en Karina Van Laer - Timmermans,

Stefanie Van Laer,

Kris en Annick Van Laer - Goddeau,

Glenn Van Laer en vriendin Maartje,

Robin Van Laer,

haar kinderen en kleinkinderen;

haar zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

de families Van de Plas, Van Laer,

De Samblanx en Vanderpoorten.

*Een bijzonder woord van dank aan haar huisarts Dokter Gijsels,
alsook aan de thuisverpleegsters Marleen, Leen en Lieve voor
de goede zorgen die Paula mocht ontvangen.*

Schriftelijk condoleren: familie Van de Plas - Van Laer
p/a Rouwcenter Segers, Kwinkeler 115, 1760 Roosdaal.

Digitaal condoleren via
www.rouwcentersegers.be - rubriek 'condoleren'.