



*Ik ben zo moe na deze lange reis,
al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen over hen die ik liefhad.*

Onverwacht is van ons heengegaan

Omer Van Vaerenbergh

“Lourdesganger”

echtgenoot van Marcella De Boitselier

geboren te Pamel op 11 april 1943
en overleden in het O.-L.-V.-ziekenhuis te Aalst
op 3 oktober 2020, gesterkt door zijn geloof.

De uitvaartplechtigheid heeft in intieme familiekring
plaats in de aula van rouwcenter Segers.

Aansluitend vertrouwen we Omer toe aan zijn laatste
rustplaats op de begraafplaats van Roosdaal-Lostraat.

Rouwen om dit afscheid:

Marcella De Boitselier,

zijn echtgenote;

delen in dit verlies:

Jeannine De Vos en Jean,

Simonne Geeroms en Pierre,

Adrienne Geeroms en Gilbert,

zijn nichten en aanverwanten;

Michel en Bea Appelmans-Slagmulders,

de zorgzame burenen;

de neven, nichten en verwanten,

de families Van Vaerenbergh, De Boitselier, De Vos en Van Isterdael.

*Gelegenheid tot groeten en een stil moment bij Omer
wordt u geboden in de groetkamer van het rouwcenter Segers,
Kwinkeleer 115 te Roosdaal op woensdag 7 oktober 2020
van 17 uur tot 18 uur.*

*Onze oprechte dank aan zijn huisarts dokter Johan Deman
voor de professionele en toegewijde zorgen
die Omer mocht ontvangen.*

Schriftelijk condoleren:

Familie Omer Van Vaerenbergh p/a rouwcenter Segers
Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal.

Digitaal condoleren via

www.rouwcentersegers.be - rubriek 'condoleren'.