

*Dankbaar aandenken aan*

*mevrouw*

***Bertha De Bot***

*weduwe van de heer Honoré Delloiter*

*zij werd geboren te Itterbeek op 12 juni 1923*

*en is overleden in het WZC Alba te Anderlecht op 13 april 2020,*

*gesterkt door de Sacramenten van de Heilige Kerk.*

*Wanneer je doodgaat, hoef je niet te sterven,  
als er maar enkele mensen je warmte en liefde erven.*

*Wanneer je sterft, verdwijn je niet,  
want zoveel herinneringen blijven,  
ook na de fase van verdriet.*

*Afscheid nemen is een wandeling,  
en daar waar de wolken in de hemel schuiven,*

*blijf je staan en kijkt om,  
want je wil nog even wuiven  
naar je familie en vrienden ...*

*We zullen je missen, elke dag  
in kleine eenvoudige dingen,  
maar in ons hart  
zul je met ons samenblijven.*

*De afscheidsplichtigheid gevolgd door de begrafenis  
op de begraafplaats van Itterbeek heeft in strikte intimiteit  
plaatsgevonden op vrijdag 17 april 2020.*

*Warme woorden van dank aan WZC Residentie Alba te Anderlecht  
voor de goede zorgen.*

*De klein- en achterkleinkinderen danken u  
voor uw troost en blijken van meevoelen.*

