



Het maakt ons stil en verdrietig u het overlijden te melden van onze broer

## Koen Bické

zoon van Maurits Bické (†) en Eveline Van Herreweghen (†)

geboren te Ninove op 17 november 1964  
en overleden in Klim vzw te Dilbeek op 19 september 2021.

Het afscheid vindt plaats in intieme familiekring  
in de kapel van Bevingen te Neigem.

Aansluitend zal de assen van Koen een bijzonder plaatsje krijgen.

Dit melden u:

Roel en Lieve Roegiers - Bické

Jan Bické

Rik en Jo Bické - De Smet

Marc en Erna Bické - Meersman

Rudi en Dina Demesmaeker - Bické

Patrick en Griet Anthonissen - Bické

Wim en Nadine Bické - Du Bois

Yvan en Els Mertens - Bické

Geert Van Melkebeke (†) en An Bické en partner Johan Uyttendaele

en hun kinderen en kleinkinderen,

*zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten;*

De families Bické en Van Herreweghen.

Met speciale dank aan het personeel en de opvoeders van huis Michielsheem  
waar hij al die jaren een warme thuis gevonden heeft.

Rouwadres: familie Bické Halsesteenweg 322 - 9402 Meerbeke

Digitaal condoleren via: [www.rouwcentersegers.be](http://www.rouwcentersegers.be) - rubriek condoleren